

Blikkenmuseum

Blikkenmuseum



Voor een gezellig middagje “even iets anders” vertrekken we naar het tussen Hellendoorn en Den Ham gelegen Marle. Hier brengen we een bezoek aan het Blikkenmuseum waar we worden ontvangen met koffie en gebak. Het museum heeft een unieke verzameling van blikken, bussen en trommels. Inmiddels worden er al meer dan 10.000 stuks tentoongesteld. Sommigen zijn zelfs meer dan 150 jaar oud. Het Blikken Museum, laat een stukje verleden herleven. U kunt zien hoe men levensmiddelen inpakte. Het museum staat vol met kleurige en fleurige blikken van allerlei soorten en maten. Na afloop van het bezoek is er nog even de gelegenheid om in de “koffiekamer” een consumptie naar keuze te gebruiken alvorens we terugkeren naar uw opstapplaats.



Meer informatie over deze dagtocht?

Vul hieronder uw gegevens in en klik op 'verzenden'.
Wij nemen z.s.m. contact met u op.

Naam *

E-Mail *

Telefoon (optioneel)

Bericht *

0 + 8 = ? Bewijs a.u.b. dat u een mens bent door de volgende
vergelijking op te lossen. *

Deel deze dagtocht

- Deel via Facebook
- Delen via E-Mail

VERTREK: 13:30 uur

EINDE ca.: 17:30 uur

INCLUSIEF:

- Vervoer per luxe reiswagen
- 2x koffie met gebak
- Entree en introductie blikkenmuseum
- Ter afsluiting consumptie naar keuze

OPTIONEEL:

- Diverse uitbreidingen mogelijk

PRIJS:

Mail ons voor maatwerk en/of een prijsopgave:
touringcar@ter-doest.nl